

Nieuwsbrief nr. 11 – januari 2016

2015→2016

Dank voor alle meeleven, meebidden, meedenken en voor het meewerken in het afgelopen jaar!

Wij wensen ieder een liefdevol nieuw jaar toe waarin we, ieder op z'n eigen manier, ons licht mogen laten schijnen.

We staan aan het begin van het maken van plannen voor de nieuwe projectreis. We zien uit naar een nieuwe groep deelnemers en naar nieuwe klussen die we mogen gaan doen in Zuid Afrika. We mogen weer bezig zijn om mensen in staat te stellen 2 weken liefde en aandacht te geven aan hen die het zo hard nodig hebben in het prachtige Zuid Afrika. Wij laten ons mede inspireren door Gods woorden in Jesaja 41 : 10 *"Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand."*

We kijken vol verwachting uit naar hoe wij, samen met alle deelnemers en hun thuisfront, mogen helpen en meeleven met de mensen in Zuid Afrika. Dit jaar hopen we van 14 oktober – 29 oktober weer op reis te gaan.

We hebben er zin in! Alle informatie over de volgende projectreis staat op onze website : www.hopeinsa.nl

Wij leven en bidden mee met de mensen in Zuid Afrika. Op dit moment beleven ze de ergste droogte sinds een kwart eeuw. Wat een ramp voor de boeren. Wij hopen op en bidden voor regen!



Informatieavond 18 februari

Scholengemeenschap Guido de Bres
Paladijnenweg 251 in Amersfoort
20.00-22.00 uur

Op donderdag 18 februari organiseren we onze informatieavond. Iedereen die meer wil weten over H.O.P.E. in South Africa en over onze vrijwilligersreis in oktober is van harte welkom!

De avond wordt gehouden in de scholengemeenschap Guido de Bres, Paladijnenweg 251 in Amersfoort. We beginnen om 20.00 uur.

Van harte welkom!

Hoe organiseren we een projectreis?

Datum kiezen.

Al snel na een projectreis bekijken we wanneer de volgende reis gepland kan worden. De periode in oktober lijkt om meerdere redenen de beste tijd om te gaan. Als snel worden de datums duidelijk : 14 tot 29 oktober 2016! We zetten dit snel op onze website want we weten dat er een aantal mensen heel nieuwsgierig is. We passen het aanmeldformulier aan zodat deelnemers zich kunnen aanmelden. Dit jaar ging het snel. Binnen een paar dagen hadden we al 4 aanmeldingen!



Tickets reserveren.

Dan hebben we contact met '[Travelcounsellors](#)' om ons alvast te oriënteren op geschikte vliegtickets. Marion de Vos is onze contactpersoon. Sinds vorig jaar helpt zij ons met het vinden van een juiste vliegreis. Zij verzorgt ook de boeking en juiste afhandeling van alles wat er geregeld moet worden rond de afgifte van de tickets. Heel fijn dat zij dat zo punctueel verzorgt. Het boeken van een ticket voor 1 of 2 personen is prima te doen als particulier maar als je een groepsboeking moet doen, waarbij je een lange tijd niet precies weet wie er mee gaan, wordt het een ander verhaal. Het kan zijn dat de prijs voor een ticket voor een particulier anders is dan voor een groepsreservering. Daarbij kunnen de prijzen in januari hoger zijn dan in februari of maart... maar dat hoeft niet perse...Daarnaast moeten wij elk jaar in januari tickets reserveren terwijl we pas in mei weten wie er mee gaan. Daarom zijn voor ons de annuleringsvoorwaarden belangrijk; het liefst hebben wij de mogelijkheid om tot 1 mei kosteloos te kunnen annuleren. Al met al een heel ingewikkeld verhaal waardoor we blij zijn dat Marion ons helpt.

Het liefst zouden we rechtstreeks vliegen van Amsterdam naar Johannesburg maar dat is helaas behoorlijk veel duurder. Daarom kiezen we voor een iets minder comfortabele reis (bijv. via Dubai). Dat scheelt meestal per ticket ongeveer € 200,- en dat geld besteden we liever aan de projecten.

Dit jaar bieden wij de deelnemers twee opties:

Optie 1: de stichting organiseert en betaalt de vliegtickets. De bijdrage is dan € 1950,-

Optie 2: de deelnemer organiseert en betaalt de vliegtickets. De bijdrage is dan € 1200,-. Dit biedt de mogelijkheid om eventueel een paar dagen eerder in Zuid Afrika aan te komen en/ of voor een duurdere rechtstreekse vlucht te kiezen. Voorwaarde is dat de deelnemer op het vliegveld in Johannesburg staat zodra de andere deelnemers geland zijn. Vanaf dan sluit de deelnemer aan bij de groep.

Vanaf dan sluit de deelnemer aan bij de groep.

Informatieavond : 18 februari 20.00 uur in school Guido de Bres - Paladijnenweg 251 in Amersfoort

De avond waarop we ons verhaal vertellen aan wie meer wil weten over onze projectreis. We vertellen iets over hoe de voorbereiding op zo'n reis verloopt, hoe we reizen en wat we tijdens het project doen. Tegelijk is deze avond een mooie gelegenheid om ervaren deelnemers te ontmoeten en hun verhaal te horen. Soms is dit de eerste kennismaking met medereisgenoten voor het komende project. We zijn blij dat we al een aantal jaren terecht kunnen in de school Guido de Bres in Amersfoort; een mooie centrale plaats in Nederland . Dit jaar houden we de informatieavond op donderdag 18 februari.



Vorbereiding op reis.

Na de informatieavond krijgen we de aanmeldingen binnen. In de loop van de maanden daarna wordt duidelijk met hoeveel deelnemers we in oktober op reis gaan.

Ondertussen heeft onze projectmanager André Hilvers telefonisch contact met onze contactpersoon in Zuid Afrika, Riaan Venter. Hij informeert bij de organisaties waarmee we contact hebben welke klussen gewenst zijn. Zo ontstaat een lijst met klussen waaruit we kunnen kiezen in oktober. Een paar dagen voordat de groep aan komt gaat de projectmanager met een assistent alvast naar Zuid Afrika om de laatste voorbereidingen ter plaatste te treffen.

Dit jaar verwachten we onze hulp te bieden aan de school in Moedwil, de school in Koster en de organisatie Touch Community Network (Neo Birth). Via deze organisaties kunnen we hoop en hulp bieden in de leefsituatie van kwetsbare kinderen en vrouwen in en om de stad Rustenburg.

De aangemelde deelnemers ontmoeten elkaar op de voorbereidingsdag op 4 juni. Op deze dag is er aandacht voor kennismaking en teambuilding en wordt er nog meer informatie over de projectreis gegeven.

Sponsoring.

Voorafgaand aan de reis zijn deelnemers druk bezig om hun bijdrage voor de projectreis bij elkaar te sparen of te laten sponsoren. Soms via een gezamenlijke sponsoractiviteit maar vaak ook via persoonlijke sponsoractiviteiten. Dat kan bijvoorbeeld door op rommelmarkten te staan, schoonmaken, schilderklussen of door bij een supermarkt te staan met informatie over de vrijwilligersreis en zo de muntjes van de karretjes te ontvangen!

[Stichting Tien](#) kan de deelnemers hierbij faciliteren, bijv. door het invoeren van boektitels voor de online boekverkoop. Wat hierbij zeker helpt is dat stichting H.O.P.E. in South Africa een ANBI-gecertificeerde stichting is waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn.



Laatste voorbereidingen.

Op donderdag 8 september is de laatste instructieavond. Op deze avond kan er iets meer specifieke informatie over de projecten gegeven worden omdat er meer bekend is. Deze avond wordt ook de HOPE-kleding uitgedeeld. In de weken vlak voor vertrek wordt er nog een reisgidsje gestuurd waarin allerlei informatie op een rijtje is gezet. Inclusief een paklijst! Er wordt ook een brief meegestuurd voor de thuisblijvers. Hierin staat informatie hoe de groep gevolgd kan worden via de website en hoe het contact met de deelnemers mogelijk is.

De reis.

Klaar voor vertrek!

Op Schiphol ontmoeten de deelnemers elkaar bij het 'Meetingpoint' een paar uur voordat het vliegtuig vertrekt. Als iedereen aanwezig is start het project. We bidden om een zegen over de reis en het project en dan gaat het beginnen. Met elkaar gaan we inchecken en de koffers afgeven. Op naar het vliegtuig en op naar Zuid Afrika! In Johannesburg wordt de groep verwelkomd door de mensen die alvast vooruit gegaan zijn en door Riaan Venter, onze Zuid Afrikaanse contactpersoon. Gehuurde auto's ophalen en dan 2,5 uur rijden naar Groenfontein naar de heerlijke verblijflocatie [Prosper Guest Farm](#). Dan even uitrusten en acclimatiseren voordat het werk begint!

Dankbare kinderen en leerkrachten op de school in Moedwil.



Op de laatste dag van ons project in 2015 namen we afscheid van de kinderen van de Moedwil school. Wat bijzonder op welke manier de kinderen hun dankbaarheid toonden. Prachtige zang en dans en wat een omhelzingen... Kijk [hier](#) voor een filmpje van dit ontroerende moment.



Kerstfeest 2015.

Elmarie berichtte ons dat zij de meegebrachte kleding van de deelnemers van 2015 heeft uitgedeeld voor het kerstfeest; "Vandag HOPE se klere uitgedeel vir kersfees... harte van blydschap!!"



Tot zover deze nieuwsbrief. Graag tot de volgende keer! Heeft u vragen en/of opmerkingen dan horen wij dat graag: